

Sien kijkt door het raam.
Ze ziet geen zon, enkel grijze wolken.
En het regent ...

kies uit:



'Bah', zegt Sien, 'ik wou net buiten spelen.'
'Ach,' zegt mama, 'je kan ook leuke dingen doen
binnen in huis?'
'Je kunt met je pop spelen,
tekenen, of een puzzel maken, of...'
'Daar heb ik allemaal geen zin in,' zegt Sien.
Ze kijkt boos.

kies uit:



'Tja,' zucht mama, 'dan weet ik het ook niet, hoor!'
En ze pakt een stofdoek om te gaan poetsen.
'Oh,' zegt mama nog, 'je kan me ook helpen poetsen?'
'Nee!' zegt Sien, 'ik bedenk wel iets.'
Ze gaat snel naar boven. Sien gaat op haar bed liggen.
Ze probeert iets te bedenken om te gaan doen.
Maar... ze valt in slaap!

kies uit:



Sien droomt. Ze droomt over een kasteel, ridders, een draak en een prinses. En die prinses ... is Sien!

Maar het is niet zoals in de gewone verhalen. In de droom van Sien zijn de ridders bang en is de prinses stoer.

De prinses kan goed vechten met een zwaard. Ze kan ook goed rijden op haar paard. Ze houdt niet van jurken dragen, maar wil altijd een broek aan. En zelfs een harnas!

En zo gaat de prinses op zoek naar de draak. Ze vindt de draak in een grot. Ze sluipt er stilletjes naartoe, maar ... de draak heeft haar gezien en spuwt plots heel veel vuur!

Het harnas beschermt de prinses tegen het vuur. Ze klimt snel tegen de rotswand op en springt op de rug van de draak. Met enkele rake steken van haar zwaard kan ze de draak doden!

kies uit:



Dan wordt Sien wakker! Net als mama de kamer binnen stapt.
'Wat?' zegt mama boos, 'lig jij nu te slapen, midden in de dag?'
'Helemaal niet,' lacht Sien, 'ik heb net een super spannend
avontuur beleefd!'

kies uit:

