

Intimiteit en seksualiteit: nog altijd taboe?

Nel Van Sande, Eindelijk Buggenhout

Omgaan met intimiteit en seksualiteit, het is nog altijd een groot taboe in onze maatschappij. Mensen met NAH kunnen al vaak niet voor zichzelf opkomen, hoe kunnen ze dan uiten dat ze nood hebben aan seksualiteit, wat wel degelijk een basisbehoefte is? Hoe kan je een gesprek opstarten? Hoe kan je achter de hulpvraag komen? Hoe ga je om met deze hulpvraag? Heeft elke cliënt wel behoefte aan intimiteit/seksualiteit? Laat het op je afkomen en leer het ontdekken in deze lezing.